

Formandsberetning 2017

Året, der gik:

Sidst i maj var vi på tur til Himmerland og Vendsyssel med en næsten fyldt bus. Der var god stemning, og så er det godt for sammenholdet omkring kernen af menigheden. Jeg husker det, som om der var lidt varmere, end det er i år. Vi er så også kun i april.

Vi blev kontaktet af kunstmuseet i Holstebro for at høre, om vi var interesserede i at få deponeret en sten hugget af Thorvald Vestergaard. Det var vi, men en deponering betyder, at vi ikke ejer den, og at den skulle kunne udleveres til andre udstillinger, hvis et ønske skulle opstå. Vi skulle så betale forsikringen, - 1500 om året i al fremtid. Vi var nok ikke indstillede på den post i driften. Jeg havde et møde med Elof og Laila Vestergaard i kirken, og Laila sagde på et tidspunkt: den skal indmures der. Kunstmuseet sagde ja dertil, og da den så nu er noget svær at flytte med, bortfaldt kravet om forsikring. Det var noget af et job for Kenneth Tonsberg og 5 af hans folk, at få den sat på plads.

Så har vi i nogle år været medarrangører af Grundlovsfesten på Nørre Vosborg sammen med andre foreninger og valgmenigheder. Sidste år kostede det os ca. 3.300 kr., og vi talte os frem til, at der var 6 deltagere fra vores menighed, og vi blev enige om, at billetprisen var rimelig høj. Aulum Vinding Vind sagde fra ved samme lejlighed.

Senere på året var der kulturnat i Lemvig, og vi deltog med et åbent hus, hvor der også var en imponerende udstilling af patchwork. Præsten fortalte skrækhistorier i tårnet, og det kunne mærkes på de yngre deltagere, at det med skrækken ikke var helt ved siden af. Der var ca. 100 besøgende, hvoraf en del aldrig havde været inde i valgmenighedens kirke før. Der var flot pyntet op med lys osv. Fint klaret af jer, der tog sig af det.

Anette Kaasgaard og hendes mand, Dan, blev gift sidste år i kirken, og de donerede 600 kr. for betjeningen ved den lejlighed. Pengene er gået til indkøb af en ny koralbog. Tak til Annette og Dan.

Så er vi af kommunen blevet spurgt, om vi var interesserede i at købe Kirkevej 11 for 250.000 kr. Det er det ubeboede hus lige over for kirken. Huset er forurennet af kemikalier fra Renseriets ved siden af. Vi takkede nej, og nu har regionen taget over og vil rive huset ned. Vi håber, at de vil lave P-pladser i stedet. Det vil i særlig grad hjælpe Kystdirektoratet, der til daglig har parkerede biler rundt i hele området, og så er der sikkert plads til os om søndagen.

Og så har vi lavet en fejl i bestyrelsen. Ved pakningen af det seneste kirkeblad var vi ikke opmærksomme på, at indstikket med regnskab og generalforsamling ikke var med i alle blade. Vi har gjort opmærksom på fejlen så langt vi kunne, og vi har afhjulpet skaden i de tilfælde, hvor medlemmer har efterspurgt indstikket. Det er der nu ikke så mange, der har, men vi har ærgret os grundigt. Jeg tror bestemt ikke, det kommer til at gentage sig.

Der er for helt nyligt lavet lys på kirken, så fra mørkets frembrud og til midnat er der nu spot på, så vi i den grad er blevet synlige for den trafik, der er rundt om kirken og op og ned ad stationstrappen. Prøv at køre rundt engang, når det er mørkt. Det virkelig flot. Vi skal nok lige have tjekket, om afskærmningen er god nok.

Men det, der har fyldt allermest, var ideen om at få lavet et toilet i kirken. Der har været mange ideer undervejs, - nogle af dem ville have kostet mange penge, men den sidste ide er den mest ligetil, og det er den, som I har set, da I gik ind og ud af kirken. Toilet og håndvask kommer op i den kommende uge. Ønsket udspringer af, at når vi har begravelse, bryllup, konfirmation eller barnedåb, så kommer der tit gæster langvejs fra, og vi har tit stået ude på gaden og peget op til lampen, der sidder over døren ind til forsamlingshalens toilet. Vi har oplevet mennesker, der så har sagt, at så vil de hellere prøve at holde sig. Det gælder selvfølgelig mest de dårligt gående. En anden grund er, at vi jo ved alle gudstjenester skal bruge vand til kor og præst, og at der bagefter skal vaskes op efter altergangen. Og efter at bestyrelsen er blevet kirketjenere, så har vi opdaget, at der egentlig er langt at rende op til køkkenet i forsamlingshallen. Noget tredje er, at Sus og Gudmund har lige så langt at løbe, når der skal vaskes vinduer og gøres rent og tørres af i kirken. Så nu kommer der både varmt og koldt vand i hanerne på det nye toilet. Vi havde en ide om, at det kunne blive til et handicap-toilet, og at vi så måske kunne få lidt økonomisk hjælp til byggeriet. Men lokalet er slet ikke stort nok til, at det kunne

lade sig gøre, men vi fik byggetilladelsen, hvis vi ville skilte med, at der er et handicap-toilet oppe ved forsamlingsalen. Og sådan et skilt skal vi nok få lavet.

Det koster stadigvæk penge at lave et sådant toilet. Det er svært at vride en pris ud af fagfolkene, men de mener alligevel, at vi havner omkring de 200.000 kr. Det er et stort beløb, som vi selvfølgelig godt kan klare, men ideen om, at nogle menighedsmedlemmer godt vil bidrage ekstraordinært er alligevel født. Vi står jo hvert år med den udfordring, at en begravelse koster menigheden godt 20.000 kr. og vi ved jo, heldigvis da, ikke hvor mange, der kommer. Vi slipper jo noget billigere ved, at vi jo kan tække vores kirkeskat fra på selvangivelsen som gave, så vi har jo egentlig sparet op de seneste år. Birgitte Steensgaard har givet mig en oversigt: (jeg fremlægger) (oversigt på bordet ved udgangen).

Til slut vil jeg gerne pointere vigtigheden af det arbejde, som vi har omkring kirken og dens virke, og tak fordi der er noget at komme efter, når vi har gudstjeneste. Tak til alle, som bidrager til vores fælles sag, og det gælder både de lønnede og de ulønnede.