

FORMANDSBERETNING 2018 for året 2017

Som I vil se af regnskabet lidt senere, var det største projekt i 2017 etablering af toilet i kirken. Det hørte I også Daniel fortælle om sidste år, men da var det knapt færdigt. Nu nyder vi til gengæld, at der både er adgang til varmt og koldt vand til hverdagens gøremål, og at vi ikke behøver sende folk på en tur op ad vejen, hvis de har brug for et toilet. Projektet blev faktisk noget billigere, end vi var stillet i udsigt - og det gjorde bestemt ikke noget. Jeg vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at sige tak for de bidrag, der er blevet givet til ombygningen - det har også lunet i regnskabet.

Et andet stort projekt var højskoleturen til Amerika. Det kan I til gengæld ikke finde i regnskabet, for det var brugerbetalt. Men for os, der var med, blev det en helt fantastisk kulturhistorisk tur i de danske udvandreres fodspor. I har kunnet læse en fin beretning om turen i kirkebladet, så ikke mere om den her ud over, at vi havde 2 rigtig gode tureledere i Hans og hans far, Erik Nørkjær. En sådan tur er jo ikke bare selve rejsen, men en masse forberedelser, også. Og jeg har da lyttet mig til, at Hans mener, det vil vare en rum tid, inden han gør det igen.

Idéen til Amerika-turen opstod jo fordi den traditionelle højskoleuge i de 7 Midt- og vestjyske valgmenigheder efterhånden havde ret dårlig tilslutning og trængte til fornyelse. I år er tilbuddet også utraditionelt, nemlig en højskoletur på 4 hjul og 2 ben i Grundtvigs fodspor. Det lader også til at falde i folks smag, for der er allerede pænt med tilmeldinger, så I skal muligvis ikke vente helt til 1. juni med melde jer, hvis I overvejer at deltage.

Det er selvfølgelig ikke rejser det hele, men også gode tilbud som månedsmøder og små udflugter i vores nærområde og søndagens gudstjeneste, som det helt grundlæggende at mødes om. Der har været god tilslutning både gudstjenester og til møderne i årets løb - med undtagelse af et enkelt, nemlig en lørdag eftermiddag, hvor vi havde besøg af Integrationsforeningen her i Lemvig. Om det var et emne, der ikke interesserer eller et usædvanligt mødetidspunkt, der gjorde, at der kun dukkede meget få op, det kunne jeg da godt tænke mig en kommentar til!

I efteråret valgte Sidse Burchardt at stoppe som organist. De senere år var Sidse efter eget ønske kun vikar, og hun og Jytte Toft delte opgaverne imellem sig. Der skal lyde en stor og meget velment tak til Sidse for dejlig musik og godt samarbejde med alle, hun kom i berøring med. Organister hænger jo ikke på træerne, så lige nu er Jytte alene om jobbet, men vi har et begrundet håb om at have fundet Sidses afløser, nemlig Jesper Kallesøe, som jo er godt kendt med Valgmenigheden. Jesper tog organistuddannelsen for nogle år siden, og har siden januar været phd'er (pensionist hele dagen) så han har fået lidt tid til at "finde melodien" igen, - altså han tiltræder, når han er klar.

Vi har også i årets løb fået ny bager! I en årrække har Bodil Balleby bagt lækker brød til månedsmøder m.v., hun er nu afløst af Anne-Lise Sværke, som også bager brød, så englens synger. Mange tak til begge de to damer - og det er jo vel at mærke frivilligt arbejde, der her er tale om, hvor kun det, der er købt ind, betales af kassen.

Hvert år deltager vi i det Kulturnat-arrangement, der forgår i skolernes efterårsferie under skiftende overskrifter. I 2017 var temaet: Der var engang... Jeg håber, mange af jer havde lejlighed til at se den udstilling som 4 damer her fra menigheden stod for. De tørte simpelthen skabe og skuffer for de smukkeste gamle håndarbejder, som helt fyldte kirkerummet op - det meste af det fremstillet af tidligere generationers flittige hænder, men der var også flere nye ting imellem. Præsten fortalte

som vanlig skrækhistorier i tårnet og Ib Brændgaard havde lavet en historisk udstilling og konkurrence med valgmenigheden som emne. Rigtig stor tak til jer allesammen.

Og for nu at blive ved historien, så er Ib også gået i gang med at registrere valgmenighedens historie digitalt, bl.a. de mange konfirmandbilleder, der findes - desværre findes de ikke alle i valgmenighedens egne gemmer, men måske ligger nogen i forsamlingen her inde med nogen, eller kender nogen, der gør. I næste nummer af kirkebladet vil Ib fortælle lidt mere om arkivarbejdet.

Hen over nogle forårs- og sommermåneder forsvandt huset på Kirkevej 11 omsider. Det gav lidt uorden med containere på vejen, store maskiner, støv og støj i hverdagen, men vi bruger jo mest kirken i weekenden, og da var man god til at rydde op. Nu ligger der så nogle udmærkede p-pladser, som vi har mulighed for at benytte ved gudstjenester, og som Kystdirektoratet har god brug for i hverdagen. Vi har i øvrigt et fint samarbejde med Kysten, som jo også bruger vores p-pladser i hverdagen, men skal vi bruge dem f.eks. i forbindelse med en begravelse, så bliver bilerne flyttet.

Naboskabet med Kysten har også ført til, at de ind imellem lejer vores sal her til møder, når de kommer i pladsmangel på egen matrikel. Og det fører mig så til at fortælle - hvis I ikke skulle have opdaget det allerede - at vi fra januar i år har hævet prisen for at leje salen, og det skal jeg ærligt indrømme nok var mit forslag. Jeg kom nemlig til at se i gamle papirer, at prisen ikke var ændret siden starten af 1990'erne! Men prisen på de nu 800 kr er stadig incl. alt: lys, varme, rengøring, brug af porcelæn m.v.

Et par gange i løbet af 2017 fik vi - desværre, kan man sige - afprøvet hvor mange, der kan være i kirken. I de gamle analer står der vist 500 siddepladser, det tror jeg knapt holder stik længere, men 400 kan der i alt fald sidde ned. Vi havde året igennem mange begravelser og bisættelser i 2017 - det vil også fremgå af regnskabet - det er en post, der svinger meget fra år til år, men vi er selvfølgelig også præget af vores medlemmers alderssammensætning.

Hvert forår er der tradition for, at præst og bestyrelse inviteres til et fællesmøde mellem de Midt- og vestjyske Valgmenigheder - vores nærmeste familie, om man så kan sige. Sidste år var det her hos os, i år skal vi til Bøvling. Det er et møde, hvor der er lejlighed til at drøfte emner af fælles interesse, fortælle nyt fra den enkelte menighed og få en bid mad sammen. I år bliver et af emnerne helt sikkert den nye persondataforordning, der træder i kraft her sidst i maj, og som I sikkert har hørt en del om, for den gælder for alle virksomheder, organisationer, foreninger osv.

Vi har for så vidt allerede en datalovgivning - det nye er, at de samme vilkår kommer til at gælde for hele EU, der kommer flere specifikke krav, og der er udsigt til store bøder, hvis man ikke overholder lovgivningen. Nu forestiller ingen sig vel, at man fra første færd falder over små foreninger - som valgmenigheder - men derfor skal vi jo alligevel forsøge at leve op til de nye krav, om ikke fra dag et, så i alt fald inden for en kortere periode. Det får vi heldigvis hjælp til fra vores landsforening, Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, som har lovet at forsyne os med materiale, så vi ikke hver især skal opfinde den dybe tallerken. Så i løbet af 2018 vil I nok opleve, at vores hjemmeside bliver tilføjet de dokumenter, som alle har pligt til at offentliggøre.

Vores hjemmeside er i øvrigt nok en af de ting bestyrelsen kommer til at arbejde - Hans er begyndt at snakke om, at den trænger til modernisering! Vores kirkeblad har undergået en modernisering - har I nok bemærket? Vi har investeret i et computerprogram, som har givet nogle flere muligheder, og som gør, at Hans selv kan sætte bladet op, så kun trykning foregår uden for huset.

Ligeledes med annoncen i lokalavisen, det er også Hans, der laver den nu.

Som I kan forstå, er det godt at have en ung energisk præst med mange talenter, også ud over det at skrive en god prædiken!

Og så er vi ekstra glade for at have en lidt større familie i præsteboligen, da lille Sara Solskin jo kom til i årets løb - dejligt!

Dåbsklude.....

Til slut vil jeg gerne takke ALLE ansatte for et godt år - vi har ikke så mange af dem, men dem der er, er guld værd. Til gengæld har vi mange frivillige, der giver en hånd med til utallige opgaver året igennem. Lad mig bare i flæng nævne: Kunstudvalg - kirkekor - kirkesangere - udbringning af kirkeblad - forårsturen - kagebagning - pyntning i kirken - og så har jeg sikkert glemt noget, også. Det er dejligt at møde så god opbakning omkring vores fællesskab her i menigheden.

Til slut også stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og jeres tålmodighed med en ny formand.