



**KIRKEBLAD FOR
LEMVIG OG OMEGNS
VALGMENIGHED**

37. ÅRGANG

DEC. 2013 - JAN. - FEB. - MARTS 2014

NR. 1

DEN FØRSTE JULENAT

For år tilbage gik der ude på landet folk, som man kaldte landevejsriddere. Landevejsriddere var folk, der af forskellige årsager var kommet skævt ind på den almindelige måde at leve på. Derfor valgte de at leve et liv, der ikke var forbundet med store forpligtelser. De valgte forpligtelserne fra for i stedet at leve et liv uden arbejde, hjem og familie. Landevejsridderne havde ikke noget fast sted at bo. De gik fra gård til gård. Nogle af dem tilbød at slibe knive mod at få lov til at sove i stalden og få mad at spise.

Det var ikke kun her i Danmark, der var landevejsriddere. Den nat, Jesus blev født, lå der i en af Betlehems stalde en landevejsridder. Da denne landevejsridder lå i halmen og skulle til at sove, så han op igennem bjælkerne i loftet en meget klar stjerne. ”Det er en usædvanlig klar stjerne”, tænkte han. Just som han lå og tænkte, tog nogen i stalddøren. Det var et ungt par. De så begge noget skræmte ud. Landevejsridderen tænkte ved sig selv, at de måtte være kommet langvejs fra, for de lignede ikke folk fra Betlehem. Han kunne også høre, at deres sprog var anderledes, end det sprog folk fra egnen omkring Betlehem talte. Den unge mand og den unge kvinde var ikke i fine klæder, som tilrejsende fra Egypten, altid var. De var ikke fine folk, det var tydeligt at se. Det var også tydeligt at se, at kvinden ikke så ud til at have det godt. Da parret havde været i stalden i nogen tid, gik det op for landevejsrid-

deren, at kvinden skulle føde. I stalden fødte hun en lille dreng. Hun lagde ham i hestens trug og lagde halm over ham, så han kunne have det varmt og godt. Landevejsridderen kunne mærke, hvordan hele stalden fyldtes af glæde.

Efter nogle dage kom der besøg. Det var fine og kloge folk. De sagde, de var visemænd, der kom fra Østerland. De sagde, at en klar stjerne havde vist dem vej til dette hus. De vise mænd viste respekt, ja nærmest ærbødighed for det lille barn i krybben. De frembar gaver, guld og røgelse til barnet og sagde til barnets far og mor, at det lille barn engang skulle blive verdens frelser. Landevejsridderen lå henne i halmen og lyttede. Han forstod ikke, hvad alt dette skulle betyde.

Både om dagen og om natten gik der hyrder på markerne omkring Betlehem. De skulle passe på, at fåretyvene, som der var mange af, ikke kom og stjal fårene. Den nat, da den store stjerne lyste, var der kommet en engel ud til Hyrderne på marken. Den fortalte, at der just var født en dreng i en stald inde i Betlehem, og at denne lille dreng engang skulle blive hele verdens frelser. Da Hyrderne fik det at vide, ville de finde den stald. Hyrderne ville se barnet. Hyrderne fandt stalden. De så det lille frelserbarn svøbt og liggende i en krybbe, og de så forældrene, der ikke kunne holde øjnene fra deres lille dreng.

Hyrderne syntes, de havde set barnets far før. De kunne ikke med det samme komme i tanke om, hvor de

kendte ham fra. Efter et stykke tid genkendte Hyrderne Josef. De genkendte ham som den Josef, de havde leget med som børn. Nu var det længe siden, Josef var flyttet fra Betlehem. Han havde forandret sig meget, men grundtrækkene i ansigtet var de samme. Da Hyrderne fortalte Josef, hvem de var, kunne han også genkende dem. Det er jo sådan, at dem, vi har leget med som børn, glemmer vi aldrig. Josef fortalte Hyrderne, hvad han havde bedrevet, siden han var flyttet fra Betlehem. Han fortalte, at han var blevet tømrer i byen Nazareth – oppe mod nord – og at hans forlovede, som hed Maria var fra Nazareth. Josef fortalte dem også hele historien om kejserens Folketælling, der havde gjort det nødvendigt for dem begge at tage den lange og besværlige rejse til Betlehem. Hyrderne vidste godt, der var folketælling. De vidste godt, at kejseren ville have tal på, hvor mange mennesker, der boede i Israel, og de kendte til kejserens bestemmelse om, at den enkelte familie skulle skrive sig ind i den by, hvor manden var født. Dog var det tydeligt for hyrderne at se, at det ikke var den lange og besværlige rejse, der fyldte Josefs tanker, da han fortalte dem om den. Det var glæden over det lille barn, der lå i krybben, der fyldte ham.

Det var ikke blot Josef og Maria, der var fyldt af glæde. For landevejsridderen, der havde tilbragt de sidste dage i staldens halm, havde de sidste dages glædelige begivenheder gjort så stort et indtryk, at han ikke kunne sove om natten. Det begyndte med, at lande-

vejsridderen havde set den klare stjerne igennem bjælkerne på loftet, og kort tid derefter var en lille dreng blevet født inde i stalden. Landevejsridderen havde oplevet, at Visemænd fra Østergotland og at Hyrderne fra Betlehems marker havde været på besøg. Han havde hørt både Hyrderne og de Vise mænd tale om, at den nyfødte dreng engang skulle blive verdens frelser. Landevejsridderen havde set, at vismændene tilbad barnet og overrakte det guld røgelse og myrra og han havde set glæden i hyrdernes ansigter. Nu mens han lå og ikke kunne sove, tænkte han på, at han næste dag ville lade sin vej gå forbi Hyrderne ude på marken. Han syntes nok, at de havde mere at tale om.

Signe Paludan



Emil Nolde "Den hellige nat", malet 1912.

GUDSTJENESTER I JOHANNESKIRKEN

DECEMBER

1. dec.	1. søndag i advent	Kl. 10.00	
8. dec.	2. søndag i advent	Kl. 10.00	Marianne Gyldenkærne i Bøvling
15. dec.	3. søndag i advent	Kl. 19.00	De ni læsninger. Se omtale
22. dec.	4. søndag i advent	Kl. 10.00	
24. dec.	Juleaften	Kl. 16.00	
25. dec.	Juledag	Kl. 10.00	

JANUAR

1. jan.	Nytårsdag	Kl. 10.00	
6. jan.	Helligtrekonger	Kl. 19.00.	Nytårsmøde. Se omtale
12. jan.	1. s. e. helligtrekonger	Kl. 10.00	
19. jan.	2. s. e. helligtrekonger	Kl. 10.00	
26. jan.	3. s. e. helligtrekonger	Kl. 10.00	Marianne Gyldenkærne i Bøvling

FEBRUAR

2. febr.	Kyndelmisse	Kl. 17.00	Kyndelmissegudstjeneste/Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i salen
9. febr.	Sidste s. e. helligtrekonger	Kl. 10.00	Marianne Gyldenkærne i Bøvling
16. febr.	Septuagesima	Kl. 10.00	
23. febr.	Seksagesima	Kl. 10.00	

MARTS

2. marts	Fastelavn	Kl. 10.00	
9. marts	1. søndag i fasten	Kl. 10.00	
16. marts	2. søndag i fasten	Kl. 10.00	Marianne Gyldenkærne i Bøvling
25. marts	3. søndag i fasten	Kl. 19.00	Forårsmøde fælles med Bøvling Valgmenighed. Se omtale
30. marts	Midfaste	Kl. 10.00	

KIRKEBIL

Til gudstjenester og arrangementer i vores egen kirke og sal kan kirkebilen som vanligt benyttes for 15,- kr. pr. gang. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl. 13 ved City Taxi tlf. 97 82 14 15.

FERIE OG FRIDAGE:

Jeg holder fri fra fredag d. 6. december – mandag d. 9. december, fra torsdag d. 23. januar – søndag d. 26. januar, fra fredag d. 14. marts – søndag d. 16. marts. Jeg holder ferie fra lørdag d. 8. februar – torsdag d. 13. februar. Embedet passes i disse perioder af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling, telefon: 97 88 56 50.

MØDER OG ARRANGEMENTER

”DE NI LÆSNINGER” - søndag den 15. december kl. 19.00.

Medvirkende Ellebæk Koncertkor under ledelse af Kirsten Ingemann, Hans Sørensen spiller orgel og Signe Paludan er liturg.

I år vil vi i Lemvig Valgmenighedskirke synge julen ind med ”De ni læsninger”. ”De ni læsninger” er en musikgudstjeneste, der leder op til julens gudstjenester. Traditionen med ”De ni læsninger” stammer fra England, hvor den første gang blev fejret i 1918 i King’s College Chapel i Cambridge som en optakt til julens øvrige gudstjenester. Gudstjenesten er bygget op om ni læsninger fra Bibelen, der fortæller den bibelske fortælling fra Skabelsen til frelserens fødsel. Ellebæk Koncertkor vil efter hver bibelsk læsning synge en sats, der passer til læsningen. Ind imellem vil der være fællessalmer. Efter ”De ni læsninger” er der kaffe i salen.

NYTÅRSMØDE – Mandag den 6. januar kl. 19.00.

Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding, forretter gudstjenesten og holder efterfølgende foredrag i salen. ”Israel-Palæstina-konflikten og Det arabiske Forår”

Mads Rykind-Eriksen vil i sit foredrag tage afsæt i Det arabiske Forår, der tog sin begyndelse i januar 2011 med revolutionerne i Tunesien og siden spredte sig til Egypten og en række andre arabiske lande. Hvad har konsekvenserne af revolutionen været, hvad betyder det for den israelsk-palæstinensiske konflikt, og hvordan tegner den nærmeste fremtid sig i Mellemøsten? Mads Rykind-Eriksen har de sidste 12 år beskæftiget sig intensivt med Mellemøsten og den israelsk-palæstinensiske konflikt, hvor han har besøgt området hvert halve år og således på nærmeste hold fulgt med i udviklingen.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE/FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag den 2. februar på kyndelmissedagen fejrer vi kyndelmissegudstjeneste som en familiegudstjeneste

Kyndelmisse, der altid falder 2. februar var inden helligdagsreformen i 1770 en gammel kristen helligdag, der markerer, at halvdelen af vinteren er gået og at lyset er stærkt på vej tilbage. Ved denne gudstjeneste vil konfirmanderne læse udvalgte bibeltekster, der alle har lyset som tema og præsten vil holde en prædiken, der i særlig grad henvender sig børn - både store og små. Kirken vil være oplyst af levende lys.

Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning i salen. Tilmelding til Signe Paludan senest 28. januar.

LITTERATURSTUDIEKREDS

I år vil vi i litteraturstudiekredsen gennemgå "Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan, som må siges at være et af hovedværkerne i dansk litteratur. Henrik Pontoppidan er en utrolig god fortæller og menneskeskildrer. "Lykke-Per" er en bog, der fænger, og selvom den blev skrevet for over 100 år siden, er den ikke svær at læse. For tiden er filminstruktør Bille August i gang med at forberede en filmatisering af "Lykke-Per". Planen er, at filmen skal indspilles i 2014.

Litteraturaftenerne bliver onsdag den 5. februar og onsdag den 26. februar. Bøgerne kan hentes på biblioteket fra 1. dec. Man skal selv medbringe brød.



FORÅRSMØDE FÆLLES MED BØVLING VALGMENIGHED

Tirsdag den 25. marts kl. 19.00. Signe Paludan foretter gudstjenesten. Efter gudstjenesten foredrag ved journalist, sognepræst samfundsdebattør og forfatter Sørine Gotfredsen, København "At leve med Søren Kierkegaard".

Søren Kierkegaard kan ændre et menneskes liv. Gennem ny indsigt i glæden, kærligheden, synden og troen lærer man, hvordan man må miste sig selv for i alvor at vinde sig selv. Med Kierkegaards tale om Gud og den enkelte bliver vores moderne menneskesyn og forestilling om styrke vendt på hovedet, og hans læser får et nyt syn på sit eget liv. Både det, der allerede er levet og det, der skal komme. Foredraget tager udgangspunkt i Sørine Gotfredsens personlige bog om Søren Kierkegaard.

BØRNETEGNINGER I KIRKEN

Frem til midt i februar vil vores kirke være fyldt med børnetegninger. Billederne er tegnet af elever fra Bonnet Friskole, der i faget billedkunst har arbejdet med forskellige bibelske motiver og figurer. Vi er meget glade for, at Bonnet Friskole, har sagt ja til opgaven.

DØBTE:

29/9. Sebastian Cederkrantz Kallesøe, søn af Ditte-Maria Munni Cederkrantz og Bjarne Skovmose Kallesøe, Bagsværd

20/10. Frederik Severin Emtkjær, søn af Tove Madsen og Lars Bo Emtkjær, Lemvig.

DØDE:

17/8. Niels Lauritsen, Lemvig

17/9. Karen Margrethe Nørgaard, Lemvig.

KIRKEHØJSKOLEN – LEMVIG PROVSTI

På togt i Den danske Salmebog.

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.30-21.30 i Ramme Kirke

Emne: Fastetiden

1. Afdeling: Oplæg ved sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum
2. Afdeling: Fællessalmesang ved Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg-Rom-Dybe-Ramme



Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.30-21.30 i Heldum Kirke

Emne: Påske - når livet springer ud

1. Afdeling: Oplæg ved sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig-Heldum
2. Afdeling: Fællessalmesang ved Poul Erik Knudsen, Lemvig-Heldum



NY STYRINGSSTRUKTUR FOR FOLKEKIRKEN

Den 4. september var de midt- og vestjyske valgmenigheder samlet i Holstebro om den nye styringsstruktur for folkekirken, der er sendt i høring. Peder Hedegaard gennemgik debatoplægget og bagefter var der en livlig debat.

Vi vil anbefale model 1, som ligger tæt på den nuværende ordning.

Model 2 og 3 er kendetegnet ved indførelsen af et kirkeråd med mindre eller større kompetence.

Mødet sluttede med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et høringssvar, der sendes til vores landsforening, Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder.

Det fælles høringssvar vil kunne læses på hjemmesiden.

Ane Husted

VALGMENIGHEDENS HJEMMESIDE:

www.lemvigvalgmenighed.dk/

HØJSKOLEUGE I 2014

I 2014 vil der atter være fælles højskoleuge for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Højskoleugen finder sted på Askov Højskole i dagene d. 3.-9. august. Det spændende program indeholder bl.a. foredrag ved skolens forstander Jørgen Kløve, sociolog Henrik Dahl, teolog Doris Ottesen, chefredaktør Troels Mylenberg og Jytte Abildstrøm. Der vil endvidere være tur til Ribe og til den tyske vadehavssø Föhr med besøg på øens nye kunstmuseum. Dertil kommer naturligvis morgensamling og fællessang, som det sig hør og bør på en højskole. Det fulde program, som indeholder langt mere end det nævnte, kan hentes i kirken eller salen. Tilmelding inden d. 1. maj til Signe Paludan.



Fra Askov Højskole

FORSAMLINGS-SALEN UDLEJES

til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfir-mationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf 97 88 91 23.

FRA EL-VARME TIL FJERNVARME

Vi har nu haft nogle måneder til at vænne os til styringen af fjernvarme til opvarmning af kirken. Det går nogenlunde smertefrit. Der måtte smides et par bænke ud, men det lægger man knap nok mærke til. Dertil kommer, at maleren har været god til at ramme den gennemgående farve i kirkerummet.

Vi har nu fået demonteret de gamle elradiatorer, som sad under bænken og på trappestødene op til alteret. Hvis man kikker efter, er der noget mere lyst på gulvet, og det har også lysnet på helhedsindtrykket, at radiatorerne op til alteret er væk, og her har tømreren slebet stødene, så sammenhængen til trinene og gulvet er til at få øje på. I alt et lille løft til indtrykket af vores kirkerum.



Bemærk, radiatorerne er taget væk under bænken.

Daniel Eiler

Som appetitvækker til turen, som Daniel Eiler planlægger i 2014, bringes et par glimt fra dette års tur beskrevet af Hanne Lund (læs mere på hjemmesiden under ”arrangementer”):

Efter et besøg på Vallekilde Højskole ”gik vi over til Valgmenighedskirken, Korskirken, som er tegnet af Andreas Bendtsen, som også har tegnet vores kirke... Det var spændende at se en kirke så meget lig vores og dog noget anderledes, da altertavlen var skifter ud med en glasmosaik af Joakim Skovgård, hvilket gav et dejligt lyst rum...

Næste dag kørte vi til Malergården i Plejerup. Undervejs fortalte Bodil (Keldorff) om kunstmalerfamilien Swane, som havde boet der i en årrække sammen med deres tre børn...

Det var deres plan, at være selvforsynende med alt, så det var et sted med tilhørende landbrugsjord, og der blev anlagt en stor køkkenhave. Stedet er nu et museum, som rummer familiens malerier...

På tilbagevejen aflagde vi et lille besøg på Odden kirkegård, hvor den danske søofficer Peter Villemoes ligger begravet. Han deltog bl.a. i slaget på Reden. Han døde som 24 årig i et slag mod englænderne sammen med 64 andre søfolk. Her fik vi igen genopfrisket vores historie af Daniel.

Hvis Bodil og Daniel får lyst til at arrangere tur en anden gang, kan jeg kun opfordre til at deltage. Man får opfyldt både det sociale og kulturelle og kommer til steder, man måske ikke har set eller hørt om før.”

"RUNDT OM LILLEBÆLT"

Den 8. og 9. maj går turen rundt om Lillebælt.

Vi starter fra REMA 1000 kl. 07.00 om morgenen og kører diagonalt gennem Jylland og over den gamle Lillebæltsbro til Galsklint v. Hindsgavl. Med udsigt over en lille del af Lillebælt får vi vores formiddagskaffe ved bussen. Herfra går turen gennem det vestfynske til Horne rundkirke på Horneland. Rundkirken er den eneste af sin slags på Fyn. Her får vi en beretning om kirken ved den lokale formand. Efter en times tid går turen hen til forsamlingshuset, hvor vi spiser medbragt frokost. Valgmenigheden sørger for drikkeelse. Der bliver ikke megen tid til middagssøvn, da Fåborg Kunstmuseum ikke ligger langt derfra. Her er de fynske malere rigt repræsenteret.

Efter museet kører vi til Bøjden for at tage færgen til Fynshav på Als. Herfra er der ikke langt til Danfoss, hvor vi får

historien om et erhvervseventyr, og vi får lov til at se en del af produktionen, inden vi kører til færgen ved Hardeshøj for at sejle over til Ballebro på Sundevad. Der er kun nogle få kilometer til Sandbjerg Gods, hvor vi skal nyde en aftenbuffé, måske gå en tur langs Lillebælt og ellers hygge os i hinandens selskab. Efter en god nats søvn og morgenmad kører vi videre. Sandbjerg Gods er en flot bygning, som ejes af Århus Universitet og bruges som kursuscenter. Så vi er altså "på kursus" i den forbindelse. Vi starter fredagen med at køre forbi fundstedet for "Nydambåden", som jo ellers befinder sig på Gottorp Slot. Vi kører videre langs Åbenrå fjord, slår et slag ud over Løjtland, for at havne på Knivbjerg, som er det tyske mindretals "nationale" samlingssted i Danmark. Her får vi en fortælling (på dansk) og en rundvisning på et sted, som ikke mange danskere har besøgt.

Herfra går turen til Kalvø Badehotel, hvor vi skal have frokost. Kalvø er en lille ø, som ligger inderst i Genner bugt.



Den gamle Lillebæltsbro



Horne rundkirke



Sandbjerg Gods – her skal vi overnatte

Efter frokosten kører vi til Haderslev Museum. Museet er rigtig fint indrettet, og i forbindelse hermed er der et lille frilandsmuseum, som vi kan bese ved samme lejlighed og for de samme penge.

I Christiansfeld holder "Brødremenigheden" til. Der er et meget specielt kirkerum med sand på gulvet, og lidt derfra ligger "Gudsageren", som er deres gravplads. Vi får en forklaring og en rundvisning.

Sidste destination ved Lillebælt bliver "Skamlingsbanken" som alle ved noget om, men vi besøger stedet med alle dens mindesmærker, og jeg vil fortælle lidt om stedet.

Herfra kører vi nordpå til Holstebro, hvor vi får vores aftensmad, så vi ikke skal tænke på det, når vi "lander" ved 21.00-tiden.

Ved 30 deltagere (som er minimum) koster turen 2.722,- kr. Bliver vi 40 deltagere, bliver turen et par hundrede kr. billigere.

Tillæg for enkeltværelse: 105,- kr.



Brødremenighedens kirkesal



Gudsageren – Brødremenighedens kirkegård



Skamlingsbanken

- Prisen inkl.; buskørsel i 4-stjernet langtursbus
- Overnatning på Sandbæk Gods
- Buskaffe og rundstykke
- Entré Fåborg Kunstmuseum
- Færge Bøjden - Fynshav
- Færge Hardeshøj - Ballebro
- Aftenbuffet inkl. 1 øl eller vand
- Knivsbjerg, ståkaffe og rundvisning
- Kalvø Badehotel, frokost
- Haderslev Museum, entré
- Brødremenigheden, rundvisning.
- Skamlingsbanke, kaffe og småkage
- Middag på hjemturen
- Alle lovpligtige skatter og afgifter.

Jeg håber, at oplægget her er appetitvækker nok til, at vi kan komme afsted igen. Tilmeldingsfrist er d. 1. marts 2014.

Der er længe til, men kan du være med, så send tilmeldingen i god tid inden.

Tilmeldingen skal ske til: Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig, tlf. 79 88 79 88 el. 60 84 12 20.

Daniel Eiler



HVEM HVAD HVOR

Valgmenighedspræst Signe Paludan

Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52

E-mail: spaludan@mail.dk

Valgmenighedens bestyrelse:

Formand Daniel Eiler

Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88

E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk

Næstformand Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23

E-mail: bodil_jensen@hotmail.com

Kasserer Gustav Madsen, tlf. 61 74 54 44

E-mail: hvassesgaard5@gmail.com

Kirkeværgen Erling Kvist, tlf. 61 74 18 83

E-mail: jagtfalkevej4@gmail.com

Sekretær Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89

E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk

Bente Skovmose, tlf. 97 83 62 59

E-mail: kogb.skovmose@gmail.com

Ane Husted, tlf. 97 89 32 17

E-mail: anehusted4@gmail.com

Forretningsfører Birgitte Stensgård,

tlf. 61 14 02 44

E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk

Organist Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80

Organist Jytte Toft, tlf. 29 40 27 58

Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,

tlf. 97 81 11 69

Kirketjener: Bestyrelsen

PRÆSTEN TRÆFFES

Præsten har ingen speciel træffetid – mandag dog kun efter aftale.

KIRKEBLADET

Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.

Redaktion: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup, Ane

Husted, Kirsten Mohr Christensen

Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest d. 15. februar 2014.

KIRKELIGE HANDLINGER

Dåb:

Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopæls sogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.

Vielse:

Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.

Begravelse/bisættelse:

Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten).

Besøg i hjem og på sygehus:

Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig.

Signe Paludan