



KIRKEBLAD FOR

LEMVIG OG OMEGNS
VALGMENIGHED

29. ÅRGANG JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2006 NR. 3

KONFIRMATIONSTALE

For ca. 40 år siden døde en stor dansk forfatterinde, som hed Karen Blixen. I sin ungdom tog Karen Blixen til Afrika og købte en kaffefarm, som hun stod for driften af. Karen Blixen var glad for at være i Afrika. Hun holdt af den afrikanske natur. Hun kunne lide at gå på løvejagt .

Efter at Karen Blixen havde boet i Afrika i mange år, kom hun tilbage til Danmark. Hun kom til at bo i sit barndomshjem i Rungsted nord for København. Det var først, da hun kom tilbage til Danmark, at hun blev forfatter. Hun skrev romaner og noveller.

Da hendes husholderskes søn Nils blev konfirmeret, skrev hun en tale til ham. Et stykke af talen lyder sådan: *"Du har været i kirken i dag, Nils, den er det højeste hus, vi har, selv om vi bygger skyskrabere, ja den er i grunden uendelig høj og har slet ikke noget tag, men har åben udsigt til himmelrummet. Når du vågner i morgen og tænker tilbage på i dag, når dine tanker senere hen, et langt liv igennem, vender tilbage til din konfirmationsdag, så hold dem en tid på denne stund i kirken. Og lad ikke vejen mellem kirken og dig gro til med græs, gå tilbage til kirken og ind ad dens dør. Hvis du har et valg at træffe en beslutning at tage, så gå derind og sid ganske stille derinde.* Sådan skrev Karen Blixen i sin konfirmationstale til sin husholderskes søn

Livet bliver ofte beskrevet som en rejse. Der er fire stationer eller faser på den rejse, som livet er: 1) Barndommen, 2) Ungdommen, 3) Voksenlivet og 4) Alderdommen. Du er ved at gå over

til livets anden fast, ungdommen. Det hører med til ungdomstiden at selv-tændiggøre sig og finde sin egen identitet. I højere grad end før, vil du blive tvunget til at tage stilling. Ansvar for dit liv flyttes fra dine forældre til dig selv. Det stiller store krav til dig, men det er også en spændende udfordring, som du må tage vare om.

Vi lever i en tid, hvor der lægges stor vægt på personlige resultater. Det er en udvikling, der fremmer vores egoistiske side. Der lægges større vægt på personlige resultater end hensynet til andre mennesker. Det er en farlig udvikling. Den er kold og den gør ensom. Kristendommen siger modsat den moderne udvikling, at vi ikke er til for vore egne projekter, men at vi er til for hinanden. Kun ved at være noget for hinanden, trives vi som mennesker. En nødvendig forudsætning, for at vi kan trives som mennesker, er, at vi hører hjemme i et fællesskab. Det fællesskab kan være af så mange slags. Men vi har brug for at høre til et sted. En af de vigtigste udfordringer, du står overfor på din vej ud i livet, er den udfordring at stå modstandsdygtig imod den egoistiske og selvtilstrækkelige bølge, der præger disse år. Vores verden bliver kun et godt sted at være, hvis vi er noget for hinanden og ikke kun er noget for os selv.

Karen Blixen sagde i sin konfirmationstale til Nils, at han ikke skulle lade vejen mellem kirken og ham gro til med græs. Karen Blixen ønsker for Nils, at kirken må blive ved med, at være en del af

hans liv. Det ønsker hun, fordi kirken åbner for en udsigt til noget, der er større end det, vi kan forstå med forstanden. Det, der er større end os og som vi ikke kan begribe med forstanden, har med Gud at gøre. Hvis vi lever med tanke for, at livet er større end det, vi umiddelbart kan se og fatte og at Gud vil noget med os, får vores liv mening på en dybere måde. Når du om

lidt oppe ved alteret siger ja til at blive konfirmeret, er det ikke kun dig, der siger ja. Gud giver også sit ja til dig. Gud siger ja til at følge dig, hvor dine veje kommer til at gå og han giver sit ja til at gøre dig robust, så du kan tage fat på de udfordringer, der står foran dig.

Signe Paludan



GUDSTJENESTER I JOHANNESKIRKEN

Juli

2. juli	3.s.e.trinitatis	kl. 9.00	Lars Paludan
9. juli	4.s.e.trinitatis	kl. 10.30	Jannik Bojsen-Møller
16.juli	5.s.e.trinitatis	kl. 9.00	K
23. juli	6.s.e.trinitatis	kl. 10.30	
30. juli	7.s.e. trinitatis	kl. 10.00	K

August

6. august	8. s. e. trinitatis	kl.10.00	
13. august	9. s. e. trinitatis	kl. 9.00	Kurt V.Andersen - K
20. august	10. s. e. trinitatis	Ingen	Højskoleuge
23. august		kl. 14.00	Sommergudstjeneste - K
27. august	11. s. e. trinitatis	kl. 10.00	K

September

3. september	12. s. e.trinitatis	Ingen gudstjeneste	
		Se omtale af koncert i bladet	
10. september	13. s.e. trinitatis	kl. 10.00	K
17. september	14. s.e.trinitatis	kl 10.00	
24. september	15 s.e.trinitatis	kl. 10.00	Høstgudstjeneste

K FOR KIRKEBIL

Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl. 13.00. Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes grænser. City Taxi tlf. **97 82 14 15**.

FRIDAGE:

Ferie fra den 1. juli - 15. juli. Lars Paludan, tlf. 97 95 93 69 vikarierer fra den 1.-2. juli samt fra den 10. juli - 15. juli. Jannik Bojsen-Møller, tlf. 97 42 10 95 vikarierer fra den 3.- 9. juli. Fridage fra 10. - 13. august

GUDSTJENESTE PÅ KLINKBY PLEJEHJEM

Tirsdag den 12. september kl. 11.00

GUDSTJENESTE PÅ LEMVIG SYGEHUS

Onsdag den 26. juli kl. 18.30

GUDSTJENESTE PÅ DAGCENTRET I LEMVIG

Tirsdag den 25. juli kl. 10.15

Tirsdag den 12. september kl. 10.15

ÅRSPLAN FOR MØDER OG ARRANGEMENTER 2006/2007

Onsdag den 23. august kl. 14.00 - Sommermøde.

Gudstjeneste. Efterflg. fortæller Signe Paludan om sin tid England. Anette Kaasgaard Pedersen og Anne Marie Pedersen vil underholde med sang.

Søndag den 3. september kl. 19.30 - Koncert.

Trompetist Per Nielsen – se omtale side 11

Onsdag den 4. oktober kl. 19.30 - Månedsmøde.

Rundt omkring højskolesangbogen ved organist Knud Damgaard Andersen, Hurup

Søndag den 29. oktober i Holstebro.

De midt- og vestjyske valgmenigheders fælles efterårsmøde .

Hvad er en gudstjeneste og hvad er en salme? Luthers og Grundtvigs gudstjenestesyn ved valgmenighedspræst Signe Paludan, Lemvig

Mandag den 6. november kl. 19.30 - Månedsmøde.

Jes Moeskjær fortæller om sin bog "Vingeslag"

Søndag den 10. december kl. 19.30 - Julekoncert.

Koncert ved Ellebæk Kirkes koncertkor. Dirigent Kirsten Ingemann

Mandag den 8. januar kl. 19.30 - Nytårsmødet.

Gudstjeneste og foredrag ved valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning. Morten Kvist vil tale om forholdet mellem Islam og kristendom

Mandag den 5. februar kl. 19.30 - Månedsmøde.

Hvad vil det sige at være grundtvigsk i dag? ved forfatter, formand for Grundtvig-arkivet og redaktør for Dansk Kirketidende Henrik Wigh-Poulsen

Forårsmødet i Bøvling. Besked senere.

FORSAMLINGS-SALEN UDLEJES

til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begi-

venheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/Hanne Lund, tlf. 97 83 25 26.

PRÆSENTATION AF BESTYRELSE

Vi har i dette nr. af kirkebladet valgt at præsentere den nye bestyrelse, gamle såvel som nye medlemmer. Vi finder, det er en god ide med denne præsentation, så ingen medlemmer er i tvivl om, hvem der pt. forvalter vor kapital og styrer vor kirke i det hele taget.

Navn: Hanne Lund
Adresse: Sprogøvej 115, Thyborøn
Stilling: Afdelingssygeplejerske på Lemvig sygehus

Alder: 59 år

Familiære forhold: Gift med Steen. Vi har 2 voksne sønner, som begge har stiftet familie og beriget os med et par dejlige børnebørn.

Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Var inden tilflytning til Lemvig "født" medlem af valgmenigheden i Holstebro, og det var derfor helt naturligt at fortsætte i Lemvig, hvor vi begge er medlemmer.

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Lidt af nysgerrighed, men også fordi jeg nu har lyst og overskud til at deltage i bestyrelsesarbejdet og jeg gerne vil yde mit til, at valgmenigheden vedbliver at være et berigende sted at komme, gerne for medlemmer i alle aldre.



Navn: Gudmund Olesen
Adresse: Hyldeparken 5, Nr. Nisum
Stilling: Montagearbejder, Hvidbjerg Vinduer
Alder: 57

Familiære forhold: Gift med Susanne. Barnløs

Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Dels er jeg født til det. Har mere indflydelse

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Jeg blev opfordret til det og syntes, det kunne være interessant.



Navn: Nanna Bach
Adresse: Lemvigvej 57, Tørringhuse
Stilling: Socialpædagog
Alder: 51
Familiære forhold: Gift m. Jørgen, som arbejder på Nord-søen på boreplatform. Vi har tre drenge på 23, 17 og 15 år



Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Jeg er arveligt "belastet", det skal selvfølgelig forstås positivt. Mine forældre har altid været tilknyttet Valgmenigheden, og jeg fulgte med. Dog med en årrække uden medlemskab.

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Nu er drengene så store at tiden er inde til bl.a. at være en del af bestyrelsen og dermed få indflydelse på Lemvig Valgmenighed og de forskellige opgaver. Det glæder jeg mig til.

Navn: Ingeborg Refstrup
Adresse: Heldumvej 51, Lemvig
Stilling: Postbud
Alder: 44 år
Familiære forhold: Jeg lever sammen med Tommy Lilleøre, som også er postbud. Vi har Kamma på 2 år



Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Jeg er, om jeg så må sige, "født" ind i Valgmenigheden. Såvel mine forældre som bedsteforældre på begge sider var medlemmer af Lemvig Valgmenighed, så her føler jeg mig hjemme

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Adspurgt, var min tanke. "Hvorfor lige mig?" Nærmere eftertanke ændrede det til: "Hvorfor ikke mig – hvorfor skulle bestyrelsesarbejdet ikke være mit ansvar ligeså vel som alle andres?" – Fra andet bestyrelsesarbejde vidste jeg, at det kræver en indsats. Men det er også en spændende opgave med information og indflydelse.

Desuden har vi nogle fornøjelige bestyrelsesmøder – og dem har vi af naturlige grunde haft nogen stykker af i løbet af mine 3 år i bestyrelsen.

Navn: Ulla Lauritsen
Adresse: Havnegade 22,2, Lemvig
Stilling: Lærer (pens.)
Alder: 59

Familiære forhold: Gift med Erik

Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Som mange andre er jeg ikke "født" ind i Valgmenigheden – men blev meldt ind i 1980. Jeg føler, jeg hører hjemme her – måske fordi jeg i mange år har været tilknyttet "De frie Skoler".

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Fordi jeg finder det interessant.
Fordi jeg godt vil gøre et stykke frivilligt arbejde
Fordi jeg holder af at komme i kirken og til møder.



Navn: Gustav Madsen
Adresse: Nr. Møllevvej 5, Lomborg
Stilling: Landmand
Alder: 57

Familiære forhold: Gift med Jytte. 2 drenge og en pige

Hvorfor medlem af valgmenigheden:

Min slægt har været med siden starten.

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Kunne være spændende at arbejde med og lære hvordan Valgmenigheden arbejder.



Navn: Daniel Eiler
Adresse: Østerbrogade 33, Lemvig
Stilling: Forstander (snart pens.)
Alder: 61 år

Familiære forhold: Gift med Bodil. 3 børn

Hvorfor medlem af valgmenigheden:

På grund af det grundtvigske. I forlængelse af en tradition i min opdragelse på landet, som har ført mig videre i den Grundtvig/Koldske skoleverden. – "De frie skoler"

Hvorfor sagt ja til at sidde i bestyrelsen:

Fordi jeg synes, det er spændende at være tættere på det egentlige i en grundtvigsk Valgmenighed.



KONSTITUERING:

På bestyrelsesmødet den 17. maj konstituerede bestyrelsen sig som flg.:

Daniel Eiler	Formand
Ingeborg Refstrup	Næstformand
Gustav Madsen	Kasserer
Hanne Lund	Sekretær
Nanna Bach	Kirkeværge
Ulla Lauritsen	
Gudmund Olesen	

MEDLEMSTAL:

Pr. 10. juni 2006: 677 medlemmer

DØDE:

31/3: Sinna Lilleås
12/5: Esther Jensen
14/5: Karen Rigmor Poulsen
15/5: Henning Dalgaard
22/5: Ove Lok

DØBTE:

23/4: Ida Abildtrup Ruby
4/6: Mathilde Obel Paakjær

– FRA »DET GAMLE ARKIV«

Til dagbogen for Lemvig Valgmenigheds første hundrede år er det tanken at indlede med de ældste optegnelser, der findes om menighedens tilblivelse, dels fra menighedens arkiv og dels fra datidens blade. Som første bidrag bringes en interessant beretning af en mand, der var med fra begyndelsen, men som desværre ikke har underskrevet sine oplysninger. Så vidt det kan skønnes, er det en gartner Peder Pedersen. Han skriver følgende:

»Aar 1875 var der en præst i Tørring, som hed Fogh. Sognefolkene syntes ikke rigtig om ham, han egnede sig ikke til den gerning, og han blev derfor pålagt at holde kapellan. Den første kapellan, Fogh havde, hed Tranberg - en elskværdig og rar mand, han var ikke udpræget partimand i nogen retning, men folk af den grundtvigske retning syntes om ham. Tranberg virkede der i ca. 31/2 år, blev så forflyttet til Farup ved Ribe. Efter Tranberg kom Karl Poulsen (senere Ryslinge). Han var udpræget grundtvigsk, og folk flokkedes i Heldum Kirke, så at den var helt overfyldt, og til tider i den lille kapellanbolig ved Heldum Kirke eller i private hjem: Hos P. Madsen,

Markus Balleby, Kristen Højland, Anders Veie, Kristian Pedersen og mange flere.

1882 blev Karl Poulsen valgt til præst i Ryslinge, og da begyndte der at blive røre i den kreds, som havde samlet sig om Karl Poulsen. Folk kunne jo se, at når Poulsen rejste, ville det blive tomt, og der var jo lang og trang vej til Bøvling Valgmenighed (Jessen). Der blev holdt møder i kapellanboligen i Heldum, hos Peder Madsen, Møllegaarden, Anders Hestbech og mange flere steder og tilsidst hos Fr. Hestbech, og der blev drøftet, om Kirken skulle ligge i Nissum, Tørring eller Lemvig. Det resulterede i, at Karl Poulsen sagde til Peder Madsen: »Ja, vil Du P. Madsen have en Kirke, så begynd og saa kommer den«. »Ja, ja«, sagde P. Madsen, »saa begynder vi«, og så begyndte han at gå rundt med en liste.

Det var ikke særlig store bidrag, der blev givet, men der var glæde over de små og over tilslutningen, og der blev ialt indsamlet 8665 kr. For den lille sum vovede man at begynde. P. Madsen gav byggegrunden (+ 1500 kr. iflg. listen) og han sørgede også for, at der blev købt en skibsladning tømmer i Sverige, og jeg mindes endnu den dag, da

skibet kom - da var der over 100 mennesker ombord for at tage det i øjesyn. Tidlig forår 1883 påbegyndtes kirkebygningen med Bentsen, Vallekilde som leder, og al kørsel blev gratis udført af Peder Madsen samt nogle flere. Såvidt jeg husker, blev der begyndt den 10. april 1883 med en stab bestående mest af Bentsens lærlinge og elever fra Vallekilde, deriblandt J. Rasmussen, Kirkebjerg, som senere i mange år var gymnastiklærer i Askov - og byggeriet gik rask fremad. Sidst i juni blev kirkebygningen rejst og kransen hejst en smuk sommerdag, og hele mandskabet tog plads fra murens sokkel til den øverste spids i tårnet og sang: »På Jerusalem det ny«, så folk, der færdedes nede i byen, stod stille og lyttede helt betaget til sangen. - Herefter gik arbejdet rask fremad, og kirken blev færdig og blev indviet 3. søndag i Advent, Johannes Dag, og derfor kom den til at hedde Johannes-Kirken.

Højtideligheden var stor og besøgt af ca. 1000 mennesker, og som talere var til stede præsterne Jessen, Bøvling, Nielsen, Dybe, Berthelsen, Lomborg, og provst Berggren. Menigheden blev så annex til Bøvling med Jessen som præst.

Pastor Jessen virkede i ca. 8 år, og 1892 blev han kaldet til præst i Ødis ved Vamdrup, og så blev der atter travlhed med at finde en anden præst. Efter mange henvendelser sagde pastor Nielsen, Dybe, endelig ja til at være Bøvling og Lemvig Valgmenighedens præst. Lemvig kreds menighed syntes, præsten skulle bo i Lemvig, men Bøvlingboerne ville jo ubetinget, at præsten skulle bo i Bøvling, og derved blev det.

1907 havde Lemvig Valgmenighed udvidet sig sådan, at der blev tale om at udskille den fra Bøvling, og der blev holdt mange møder om sagen. Lemvig menighed ville gerne have pastor Nielsen, men Bøvlingboerne ville absolut beholde ham i Bøvling, og således blev det. Vi fik så på ny travlt med

at finde en præst, og det resulterede i, at vi fik en mand, som blev anbefalet af E. P. Bendtsen. Den nye præst hed Kjølseth, han blev her i 13 år, men da Sønderjylland kom til Danmark, fik han lyst til at komme derned til en egn, han kendte, og så forlod han Lemvig Valgmenighed. Og derefter kom så vor nuværende præst, pastor Drewsen Christensen.

Som et supplement til den første del af P. Pedersens beretning skal her nævnes en gammel historie fra Tørring, der har været fortalt mand og mand imellem i ca. hundrede år. Historien går i korthed ud på følgende:

Pastor C. B. T. Fogh i Tørring (1847-86) havde stort besvær med at samle sognebørnene i kirkerne. Ja, for at sige det lige ud, så ville de ikke komme, når det var ham, der prædikede. Efter nogen tid blev der sat en liste igang med underskrifter på, at man ønskede ham afskediget. Da Fogh blev klar over, hvad der var ved at ske, bad han sin nabo på gården Kobberholm om hjælp. Kobberholmmanden, der var en kendt mand i sognet, mente nok, han kunne hjælpe præsten; særligt da der lå et par tdr. land af præstens jord i nærheden af Kobberholm, som han gerne ville have lagt under sin gård.

Manden på Kobberholm foreslog Fogh, at han skulle holde et godt gilde i præstegården for alle sognemændene i Tørring-Heldum, hvor han ikke måtte spare på mad og drikke, så skulle han nok klare resten. Fogh fulgte hans råd, og da gildet var på sit højeste med god feststemning, rejste Kobberholmmanden sig og holdt en pæn tale for præsten, hvori han foreslog, at sognet beholdt deres gode, gamle præst, imod at han antog en kapellan, og det blev godkendt af alle festdeltagerne samtidig med, at Kobberholm blev et par tdr. land større.

KONCERT

Søndag d. 3. september 2006 kl. 19.30 er der koncert i kirken med trompetist Per Nielsen og organist/pianist Carl Ulrik Munk-Andersen.

Per Nielsen er vel nok Danmarks populæreste trompetist. Til daglig er han solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester, men han har også genoptaget den tradition af populære kirkekoncerter, som Arne Lambert



i sin tid samlede "fulde huse" med. Han har da også for nylig modtaget Arne Lamberts gamle flygelhorn, som også bliver benyttet ved koncerterne. Hvor Per Nielsen optræder, er der også i dag – som hos Arne Lambert – fulde huse.

Mange kender ham nok også for de mange CD – udgivelser, som han har haft stor succes med. Bare i Danmark er der solgt over 300.000 ekspl. Per Nielsen bliver akkompagneret af Carl Ulrik Munk-Andersen, som er organist ved Taarbæk Kirke. Derudover er han en brillant pianist, som bliver benyttet sammen med andre kendte kunstnere som f. eks. Kurt Ravn. Han spiller også selv et par solonumre ved koncerten.

Per Nielsen spiller denne aften en lang række af de mest populære numre fra hans mange CD-udgivelser. Nævnes kan "Air" og "Jesus Bleibet Meine Freude" af J.S.Bach. I skovens dybe stille ro bliver spillet på jagthorn, men flere andre kendte musikstykker kan man glæde sig til at høre.

Billetter à 125 kr. kan købes fra 20. juli hos LEMVIG BOGHANDEL.

Sidse Burchardt

Afs. Lemvig og Omegns Valgmenighed
Kokholmvej 5, 7620 Lemvig

B

HVEM HVAD HVOR

Valgmenighedspræst Signe Paludan,

Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52

E-mail: spaludan@mail.dk

Valgmenighedens bestyrelse:

Formand Daniel Eiler,

Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 00

Næstformand Ingeborg Refstrup,

Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12

Kasserer Gustav Madsen,

Nr. Møllevvej 5, tlf. 97 82 05 96

E-mail: gustav@lemvigbiogas.dk

Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,

7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26

Kirkeværge Nanna Bach, Lemvigvej 57

tlf. 97 83 73 20

Ulla Lauritsen, Havnegade 22,

tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)

Gudmund Olesen, Hyldeparken 5,

tlf. 97 89 19 49

Forretningsfører Aase S. Kallesøe,

Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75

Organist Sidse Burchardt, Røllikevej 1

tlf. 97 81 10 80

Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,

Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69

Kirketjener Line Stokholm Jensen,

Kirkevej 2, tlf. 97 82 20 39

PRÆSTEN TRÆFFES

Præsten har ingen speciel træffetid – mandag dog kun efter aftale.

KIRKEBLADET

Udkommer 4 gange årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og Signe Paludan.

Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest 6. sept. 2006.

KIRKELIGE HANDLINGER

Dåb:

Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopæls sogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.

Vielse:

Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.

Begravelse/bisættelse:

Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten).

Besøg i hjem og på sygehus:

Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig.

Signe Paludan