



LEMVIG & OMEGNS  
VALGMENIGHED



DEC-JAN-FEB-MAR 2019/2020  
43. årgang  
Nr 1.



# Valgmenighedens personkreds

**Valgmenighedspræst: Hans Nørkjær Franch**

Kirkevej 4, tlf. 9782 0052

Email: [praest@lemvigvalgmenighed.dk](mailto:praest@lemvigvalgmenighed.dk)

*Præsten træffes for det meste i præsteboligen Kirkevej 4 – mandag er fridag.*

**Valgmenighedens bestyrelse:****Formand: Bodil Jensen**

Lundsbyvej 9, Lomborg

Tlf. 21 74 50 23, email: [bodil\\_jensen@hotmail.com](mailto:bodil_jensen@hotmail.com)

**Næstformand og kirkeværge: Niels Jørgen Lund Andersen**

Tlf. 21 64 23 05, email: [lundandersen@mail.dk](mailto:lundandersen@mail.dk)

**Kasserer: Bjarne Tonsberg**

Tlf. 40 21 04 84, email: [bjarne@tonsbergbyg.dk](mailto:bjarne@tonsbergbyg.dk)

**Sekretær: Allan Broberg Møller**

Tlf. 40 48 44 26, email: [abm@advomt.dk](mailto:abm@advomt.dk)

**Ane Husted**

Tlf. 40 42 57 78, email: [anehusted4@gmail.com](mailto:anehusted4@gmail.com)

**Bente Kallesø**

Tlf. 53 70 63 44, email: [viggo\\_bente@yahoo.com](mailto:viggo_bente@yahoo.com)

**Erik Vedstesen**

Tlf. 97 88 97 46 / 52 24 97 46, [ebv2408@gmail.com](mailto:ebv2408@gmail.com)

**Forretningsfører: Birgitte Stensgård**

Tlf. 61 14 02 44, email: [post@lemvigvalgmenighed.dk](mailto:post@lemvigvalgmenighed.dk)

**Organist: Jytte Toft**

tlf. 29 40 27 58

**Kirkesanger: Daniel Eiler**

tlf. 97 88 97 88

**Kirketjener: Bestyrelsen****Praktiske medhjælpere: Gudmund og Susanne Olesen**

email: [guttesus@outlook.dk](mailto:guttesus@outlook.dk)

**Kirkebladet**

Udkommer tre gange årligt: marts, august og november. Redaktion: Hans Nørkjær Franch

Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest 1. marts



# Når man afskaffer livets grøftekanter

Prædiken til 13.s.e. Trinitatis, Høstgudstjeneste

Af Hans Nørkjær Franch



Problemet er måske ikke kun at gå forbi en forslået mand i en vejkant.

Problemet er måske i det hele taget kun at have øje for sine egne fornuftsbestemte gøremål, sådan så vi enten slet ikke ser, hvad der befinder sig uden for den snorlige kørebane eller slet og ret har afskaffet de steder, hvorfra det forslæde og det skæve plejer at kalde på os.

Vi effektiviserer vores virkelighed. Vi strømliner vores liv. Vi fjerner meget af det overflødige, det bøvlende og det ubelejlige fra vores liv. Det er i virkeligheden det, udvikling og civilisation altid har handlet om. Og det er vel egentlig en meget fornuftig tilgang..? Men måske er vi ved at nå et punkt, hvor vi har effektiviseret vores samfund til en grænse, hvor vi skal til ikke bare at tage en pause, men slå bak på vores udvikling.

Der er noget der ikke må gøres op

i effektivitet, produktivitet og hvad der er praktisk.

Der bliver talt meget om biodiversitet i tiden. At naturen har det bedst, når der opretholdes et vist niveau af forskellighed og mangfoldighed i naturens organiske maskineri. At for meget ensretning og snæver udnyttelsestankegang kan udpine naturen og gøre den gold og ufrugtbar.

Vi skal udvise den nøjsomhed ikke at høste til den yderste kant. Som det foreskrives i Det Gamle Testamente skal vi lade noget være – som ikke bare går til os selv, til profit eller praktiske formål.

Vi skal lade noget gå fri af vores effektivisering – vi skal huske ikke bare at være optaget af os selv og vore egne (mere eller mindre) praktiske og profitorienterede sysler – for vi skal være optaget af hinanden!

Måske skal vi udvise den nøjsomhed ikke at nedlægge ethvert ”mellem-

område”. Mellem vejens asfalt og markens profit. Mellem dér, hvor vi har travlt med at komme videre og dér hvor vi har travlt med at bliver rigere. Et grænseland, et kulturudvekslingssted, hvor der kan gives frit løb til det, vi ikke er og ikke skal være herrer over. Der er noget, vi skal lade ligge og som vi ikke skal sætte i system og tvinge ind under vores herredømme, for så er der noget, der går skævt.

Vi skal huske vore grøftekanter. Vi skal bevare vore vejkanter. Stedet imellem. Der hvor vi kan have ”et mellemværende”, som er det ”interesse” betyder. Inter-esse – mellem-værende (derfor er ordet ”egeninteresse” egentlig noget nonsens).

Stedet imellem: Hvor tingene ikke er afgjorte på forhånd. Et lille stykke vildskab, vild kultur midt i det gennemciviliserede samfund.

For nogle gange har vi det måske med at afskaffe det, vi kunne kalde ”livets grøftekanter”. Eller måske flytter vi dem bare hen til steder,

hvor vi ikke længere kan se dem, så vi ikke længere behøver at forholde os til dem.

Afskaffer vi livets grøftekanter, så afskaffer vi stedet, hvor vi kan se, den forslåede mand. Så afskaffer vi spørgsmålet til os selv om, hvad vi vil gøre ved den ulejlighed, der pludselig opstår, når vi møder noget, der ikke bare er strømnetet, noget der ikke allerede er sat i system eller nogen eller noget, der kalder på vores hjælp. Tavst eller åbenlyst. For hvad sker, der hvis vi har gjort næsten hele vores verden og vores liv til en motorvej, hvor intet må forstyrre hverken opmærksomheden eller kørebanen, så der aldrig er et indbrud fra noget andet end vores eget lille skyklappeklædte liv?

Det er praktisk, javist. Vi kan holde os til det, vi selv er optaget af, javist. Men hvad sker der med vores liv, hvis vi ikke lader det komme bag på os? Hvis vi ikke lader noget være upraktisk, uventet og ubejlignet? Så mangler der noget.

Vi skal huske at hilse også det ubejlignede velkommen, for det er en del

af selve livet, som det leves, hvis der er liv i det:

Det hører med til livet, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd; at vi ikke kan indlemme enhver kvadratcentimeter af vores verden i et eller andet praktisk gøremål, der skal øge effektiviteten og sørge for, at vi tjener endnu flere penge end vi gjorde i går eller i fjor?

Hvad var det Gud bad Moses om at sige til israelitterne: Høst ikke helt ud til kanten og saml ikke nedfaldne druer op, for der skal være noget til den fremmede og den trængende.

Vi skal huske, at vi lever livet med hinanden. Og vi skal huske, at livet med hinanden også ofte betyder, at vi har brug for hinanden. At der er nogen, der har været ude for en ulykke, at der er nogen der er blevet givet dårlige livsvilkår, at der er nogen, der bare er fremmed, dér hvor de befinder sig og har brug for vejledning og hjælp.

Vi skal passe på med at afskaffe kanterne i vores eget liv – stederne, hvor bilen holder skævt, hvis

du parkerer den. Hvor alting ikke er snorlige eller går efter en allerede udstukket plantegning. Hvor du også selv kan holde ind, hvis *din* motor bryder sammen.

Og her, på dette skæve sted, på kanten ligger der måske en forslået mand.

Og hvis vi har afskaffet vejkanten, mellemstedet, så slipper vi måske alligevel ikke for de ubelejlige forslåede mennesker, der har brug for vores hjælp. For måske ligger den næste nødstedte på den jordlod, du gerne vil pløje og så må du altså hjælpe ham op, før du kan fortsætte. For selvom vi afskaffer grøftkanterne, hvor det skæve befinder sig, hvor dem, der lever på samfundets kant er, hvor den overraskende og ubelejlige og upraktiske diversitet findes, så ophæver vi ikke det skæve, det kantede eller kluntede.

Enten så flytter vi det bare, eller det står pludselig midt inde i din stue eller på den mark, du er i gang med at høste. Som en slags ufrivillige (klima)aktivister kommer de måske til at sætte en midlertidig stop-

per for din profitmaksimering. Livet er diverst. Det er forskelligartet. Det er mangfoldigt. Så lad os da ikke tro, at vi kan afskaffe det ved at pløje og høste, ved at dyrke og profitmaksimere helt til den yderste kant eller måske endda udover kanten. Lad os ikke tro, at det forsvinder, hvis bare vi drøner en eksistensens aflukkede motorvej igennem det hele. Vi kan ikke bare asfaltere os ud af problemerne. For en gang imellem er det bare sådan, at der ligger en forslået man i vejgrøften (eller midt på motorvejen), og så må og skal du bremse hårdt op, stige ud af dit fartøj og hjælpe. Også selvom nogle andre gik forbi.

Biodiversitet betyder slet og ret livsforskellighed. At alt ikke bare

er det samme og derfor ikke bare passer ned i én form for ramme, én kasse, eller én form for omverden.

Og i konstateringen af livsforskelligheden ligger der samtidig en fordring om, at vores verden vil mangle noget, hvis vi afskaffer forskelligheden. Det kan være det ville være belejligt, meget nemmere og mere praktisk, rentabelt og profitmaksimerende at afskaffe al denne upraktiske forskellighed. Men der vil blive mindre liv i livet, hvis det forsvinder. Der vil blive mindre liv i livet, hvis der kun er åndelig motorvej og samfundsmæssig profitmaksimering på skemaet. Så mister vi en del af vores menneskelige/åndelige bestemmelse: At det vi er bestemt til ikke er at



gøre hinanden til slaver af effektiviseringens nådesløse motor. For der tror jeg i sidste ende, at vi alle kommer til kort.

Vi er bestemt til at tage os af hinanden – ikke for profittens skyld, men for slet og ret dette og intet andet: For hinandens skyld.

Du skal elske din næste – ikke for din egen skyld, ikke for Guds eller Jesu skyld, ikke for den gode stemnings skyld – men ene og alene *for din næstes skyld*.

For vi er hinandens verden.

Og vi skal have et sted, en kant, en grøft, en rende, hvor vi kan mødes og have det mellemværende med hinanden, som skaber gnisten i selve vores liv. Det er dér den sande værdi, den sande profit og den sande mening ligger gemt – livet midt imellem hinanden. Hvor der er forskellighed, diversitet. Dér, hvor nogen er forslået på legeme eller sjæl og har brug for din hjælp. Vi skal interessere os for hinanden. Ikke være ligeglade. Og for at vi kan undgå at være ligegla-

de, skal vi møde hinanden.

I en grøftekant ved livets landevej. I dag nok snarere med redningshelikoptere end ridedyr. Og benzin til vore biler i stedet for vin og olie til vores sår.

Jeg tror faktisk, at de fleste af os er opmærksomme på det. At vi ikke skal afskaffe livets grøftekanter og verdens vejkanter. At vi ikke skal gøre det hele til produktion og pengemaskiner. For det er her livet for alvor udfolder sig. Det er her vi kan møde hinanden og opleve det uventede. På dén måde bliver grøftekanterne også gerne og ofte til tilværelsens blomsterbælter. Hvor der findes den oplevelsesdiversitet vi har brug for, for at Ånden bliver ved med at være i live i os.



### **Salmer:**

729 Nu falmer skoven

730 Vi pløjed' og vi såde

510 Nu har jeg fundet

685 Vor Gud er idel kærlighed

728 Du gav mig, o Herre

# ARRANGEMENTER



## December: Julekoncert med Lemvig Lillekor

*Søndag den 8. december kl. 19.00*



Årets julekoncert forestås af *Lemvig Lillekor* under ledelse af Jørgen H. Bruntse.

*Lemvig Lillekor* blev oprindeligt dannet i et ønske om at søge udfordring for den enkelte korist og at synge utraditionelle satser. Koret består af 10 sangere under ledelse af Jørgen H. Bruntse, og vi synger gerne mangestemmige satser. Repertoiret er meget bredt. Vi bevæger os tidsmæssigt fra renæssancen til nyere rytmiske satser og fra det traditionelle danske over engelske, tyske, franske til latinske satser. Vores juleprogram omfatter sange og salmer om vinter, advent og jul. Stilmæssigt vil man bl.a. kunne høre satser af den franske komponist Francis Poulenc, Engelske carols og traditionelle nordiske julesalmer og –sange

Efter koncerten vil der blive serveret hjemmelavet julebag og kaffe. Og også her vil *Lemvig Lillekor* synge nogle sange for os. Alle er velkomne!

**Kaffe og julebag i forsamlingsalen koster 50 kr.**



## Januar: Nytårsmøde med Anders Thyrring Andersen

*Tirsdag den 7. januar 2020 m. forudgående gudstjeneste kl. 19.00*

### *Foredraget: Den kristne synsvinkel*

I Peter Seebergs særegne roman Hyrder (1970) formuleres en fuldstændig og altomfattende accept af virkeligheden. En tro på, at alt, også det tilsyneladende betydningsløse og lidelsen, har en mening, selv om man ikke altid med sin subjektive og begrænsede synsvinkel kan få øje på den. Romanen er en fortælling om, at identiteten og virkeligheden ikke er den enkeltes ensomme og knusende selvansvar, men i positiv forstand er et mellemværende med éns næste og med Gud. Et originalt bud på en kunstnerisk konsekvens af det dobbelte kærlighedsbud.

Anders Thyrring Andersen forretter også aftenens gudstjeneste.

**Pris for foredrag inkl. kaffe: 50 kr.**



---

## Februar: Kyndelmissegudstjeneste m. spisning

*Søndag den 2. februar kl. 17.00-20.00*

Vanen tro fejrer vi kyndelmisse i valgmenigheden som en familiegudstjeneste. Kirken vil være fuld af levende lys, og årets konfirmander vil medvirke i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og fortælling i forsamlingsalen.

**Arrangementet inkl. måltidet er gratis.**

**Tilmelding foregår til præsten senest fredag den 24. januar**

---

## Marts: Fælles forårsmøde med Mette Bock

**I Lemvig Valgmenighed**

*Onsdag den 4. marts kl. 19.00*

*Foredraget: Grænser og broer*

*- hvad skal der til for at holde sammen på et fællesskab?*

Aftenen begynder med gudstjeneste i Johanneskirken. Herefter er der kaffe og foredrag i Forsamlingsalen v. Mette Bock, tidl. kirke- og kulturminister (LA), tidl. formand for Grænseforeningen.

**Arrangementet er gratis.**



## **Min kamp, bd. 1**

**Onsdag den 22. januar og 29. januar, kl. 19.00**

I år skal vi læse en af de forfattere jeg har beskæftiget mig allermost med, nemlig Karl Ove Knausgård. Det er særpræget, moderne litteratur, men jeg håber, I er med på at læse noget anderledes, end vi plejer.

Vi mødes, som vi plejer i forsamlingsalen. Man tager selv kop og eventuel kage/frugt med. Der er brygget kaffe. I år læser vi Bind 1 af Karl Ove Knausgårds storværk *Min kamp*. Bogen kan lånes på biblioteket.



### **Lidt om bogen og forfatteren:**

Karl Ove Knausgård blev verdensberømt og -berygtet for sit kompromisløst selvliverende værk med den provokerende titel, *Min kamp*. Ganske banalt skriver han om sig selv og sit eget liv, men banaliteten ophæves, fordi man uvægerligt spejler sit eget liv i nordmandens sandhedsudgydelser. Det er som at få et sat et spejl op for sit eget liv, når man læser om store og små begivenheder, om store nederlag og små sejre igennem Knausgårds liv.

I Bind 1 stifter vi bekendtskab med en midaldrende mand, der slås for at blive forfatter og som væltes omkuld, da fortidens tyrann, faderen, dør og sønnerne må rydde op efter ham.

Alle er velkomne. Vi ses!

*Hans, præsten*





## FILMFREMVISNING: 'KÆMPEN'

**Mandag d. 17. februar 2020, kl. 19.00!**

**(BEMÆRK TIDSPUNKTET!)**

*i Biohuset, Lemvig*

En svensk film af instruktøren Johannes Nyholm, der udfordrer vores forestilling om, hvad det normale er. Filmen blander det komiske og det alvorlige i skildringen af en ung misdannet mand. Et ungt menneske, der ikke er som folk er flest. En film om store og små mennesker, om fordomme og om bowlingturneringer.

**Arrangementet er gratis og åbent for alle**



## FOREDRAG: DEN GODE ENSOMHED

**Onsdag den 11. marts 2019, kl. 19.30**

*i Trans Kirke*

Foredrag v. sognepræst Bettina Reese Tonnesen

Som afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen får vi besøg af Bettina Reese Tonnesen, der vil fortælle om sit arbejde med ensomhed, og hvordan vi som kirke forholder os til den.

**Arrangementet er gratis og åbent for alle**



# FORÅRSUDFLUGT

## Til København og Nordsjælland

den 26.-27. maj 2020

Bodil og jeg prøver igen at arrangere en to-dagestur. Datoerne bliver tirsdag-onsdag d. 26.-27. maj 2020, og turen gennemføres, hvis der er minimum 30 deltagere.

Vi skal køre langt, så vi starter kl. 07.00 fra P-pladsen ved REMA.

På den anden side af Lillebælt vil der være pause med buskaffe og rundstykke. Ved middagstid når vi frem til Osted Valgmenighedskirke, hvor vi spiser den egenproducerede medbragte frokost. Valgmenigheden tager drikkelsen med. Præsten, Laura L. Jensen vil kort fortælle om Osted Valgmenighed. Næste stop bliver Grundtvigskirken på Bispebjerg, hvor en kort fortælling introducerer os til det imponerende bygningsværk. Derfra kører vi

til Kastellet, som er et stort fæstningsværk på havnefronten. Vi skal høre om fæstningen, se kirken med fortælling af præsten, og vi skal forbi mindesmærket over de udsendte soldater, som ikke overlevede udsendelsen. Sidste punkt denne dag er Vartov, ejet af Grundtvigsk Forum. Laila Westergaard har lavet en ”brønd” i gården, og hun kommer og fortæller om kunstværket, og hun vil senere i kirken fortælle om sin kunst generelt. Vi kører derfra til Hotel Hillerød, hvor vi spiser og overnatter.

Om onsdagen kører vi efter morgenmaden til Fredensborg Slot, hvor vi gør et kort stop for at køre videre til Esrum Kloster, hvor vi får en rundvisning og fortælling om et fordums



kæmpeprojekt, som der stadig er en stor bygning tilbage af. I forlængelse af rundvisningen bliver der tid til et besøg i deres butik, og vi spiser også her den sandwich, som vi har med fra hotellet. Næste stop bliver søfartsmuseet i de gamle dokker ved Kronborg i Helsingør. Vi får en rundvisning og drikker kaffe, inden vi kører videre til Tegners Kunstmuseum i det, de kalder ”Rusland”. På vej hjem stopper vi på Fyn ved Fjeldsted Skovkro, hvor vi får en 2-retters menu. Hjemkomst, når vi havner i Lemvig.

**Ved 30 deltagere koster turen: 2.275,- kr. (Tillæg for enkeltværelse: 215,- kr.)**

**TILMELDINGSFRIST ER MANDAG D. 9. MARTS 2020.**

Der er længe til, men tilmeld jer i god tid til Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. E-mail: [bodilogdaniel@gmail.com](mailto:bodilogdaniel@gmail.com) tlf.: 97889788 eller 60841220

*Bodil og Daniel*



### Inkl. i prisen er:

- Kørsel med 4-stjernet bus
- Buskaffe og rundstykke
- Hotel med aftensmad, overnatning og morgenmad (egenbetaling for drikkevarer)
- Samtlige entreer og rundvisninger
- Frokostsandwich på 2. dagen
- Middag på Fjeldsted Skovkro (egenbetaling for drikkevarer)



# Nyt fra bestyrelsen

Sommerens projekt blev et nyt redskabsskur, beregnet først og fremmest til plæneklipper og lidt haveredskaber i øvrigt. Vi valgte den billige metode, altså et saml selv hus, og takket være et par ihærdige mænd i bestyrelsen står der nu et fint lille skur i hjørnet ved baghuset, diskret og godt i læ for vejr og vind. Præstens garage, som har været brugt hidtil, er nu overladt til Hans og Bettina til brug for ly til barnevogn, som overdækket terrasse eller lignende, som de synes, familien har brug for.

I løbet af efteråret igangsatte bestyrelsen et forløb, der kan føre til en restaurering af kirkens alterbillede. Det er stort, det er mørkt og noget medtaget af tidens tand. Indtil videre har vi haft besøg af provsti, nationalmuseum og andre kloge folk, som skal vurdere et sådant projekt, når billedet er over 100 år gammelt. Lige nu venter vi på en skriftlig tilbagemelding, som vi kan bruge til at indhente tilbud på selve arbejdet, søge fonde m.v. Vi er helt klar over, at det kan blive

## Forsamlings salen udlejes i dagtimerne

Til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder.

*Pris 800 kr. – Nærmere aftales med kirketjener Susanne Olesen,  
tlf. 2024 6928; mail: guttesus@outlook.dk*

## Kunst i salen

**December-januar:** Maren Andersen, Torsted, og Anette Tuxen, Ringkøbing

**Februar-marts:** Mona Boel Wøbbe, Holstebro

en både bekostelig og langvarig affære. Vi ved også, at der i tidens løb har været tanker i menigheden om et helt nyt alterbillede, så I vil som medlemmer høre mere om sagen senere, bl.a. til generalforsamlingen i foråret.

Endnu en ting, der handler om de ydre rammer, nemlig vinduer i Forsamlingsssalen. Det er stort set de sidste vinduer i præstegårdsanlægget, der mangler udskiftning, så det arbejde er bestilt hos tømreren til udførelse i starten af det nye år. Indtil nu har der siddet forsatsvinduer i året rundt for at holde på varmen, hvilket har gjort rengøring besværlig. Med de nye vinduer får facaden ud mod Kirkevej også et mere ensartet præg.

På det seneste bestyrelsesmøde godkendtes, at vores forretningsfører, Birgitte Stensgaard, sender en personlig hilsen til de medlemmer, der endnu ikke har foretaget/fornyset autorisation til valgmenigheden i deres skattemappe. De tider er forlængst ovre, da SKAT forsynede os med oplysninger om medlemmers skattepligtige indkomst - den service ydes ikke mere. For alles skyld er det mest hensigtsmæssigt, at folk betaler det korrekte medlemsbidrag, som sagtens kan ændre sig over tid, endda fra år til år.

Med denne lille beretning ønsker bestyrelsen alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Bodil Jensen, formand*

## Plejehjemsgudstjenester

v. Hans Nørkjær Franch

### **På Lemvig Bo- og Dagcenter, kl. 10.15:**

Tirsdag den 10. december

Tirsdag den 28. januar

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 31. marts

**NB:** Tirsdag den 10. marts:

**Forårsarrangement kl. 14-16**



BEMÆRK: ADRESSEÆNDRING

skal meddeles direkte til  
[post@lemvigvalgmenighed.dk](mailto:post@lemvigvalgmenighed.dk)

## GUDSTJENESTER I JOHANNESKIRKEN

### DECEMBER

1.12	1.s.i advent	kl. 10.00	
8.12	2.s.i advent	kl. 19.00	Julekoncert <i>[se omtale]</i>
15.12	3.s.i advent	kl. 10.00	I Bøvling Valgmenighed
22.12	4.s.i advent	kl. 10.00	
24.12	Juleaftensdag	kl. 15.00	
25.12	Juledag	kl. 10.00	

### JANUAR

1.01	Nytårsdag	Kl. 10.00	
7.01	Helligtrekonger	Kl. 19.00	Nytårsmøde <i>[tirsdag - se omtale]</i>
12.01	1.s.e. Helligtrekonger	Kl. 10.00	
19.01	2.s.e. Helligtrekonger	Kl. 10.00	I Bøvling Valgmenighed
26.01	3.s.e. Helligtrekonger	Kl. 10.00	

### FEBRUAR

2.02	S.s.e Helligtrekonger	Kl. 17.00	Kyndelmisse <i>[se omtale]</i>
9.02	Septuagesima	Kl. 10.00	
16.02	Seksagesima	kl. 10.00	I Bøvling Valgmenighed
23.02	Fastelavns søndag	Kl. 10.00	

### MARTS

4.03	1.s.i fasten	Kl. 19.00	Forårsmøde <i>[onsdag - se omtale]</i>
8.03	2.s.i fasten	Kl. 10.00	I Bøvling Valgmenighed
15.03	3.s.i fasten	Kl. 10.00	
22.03	Midfaste	Kl. 10.00	
29.03	Mariæ Bebudelse	Kl. 10.00	

**Fridage:** 14.-15. december, 18.-19. januar, 7.-8. marts

**Ferie:** 10.-17. februar (begge dage inklusiv)

Embedet passes i ovennævnte perioder af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, tlf. 9788 5650, mail: [praest@boevlingvalgmenighed.dk](mailto:praest@boevlingvalgmenighed.dk)

Kirkebil: Valgmenigheden betaler kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester - også når gudstjenesten er i Bøvling. Ordningen gælder inden for Lemvig Kommune. Kontakt til City Taxi: tlf. 9782 1415

